



Finansieret af
Den Europæiske Union

Min Erasmus+ oplevelse

Navn	Therese Adelaide Langston
Sted (by og land) + skolens navn	Skanderborg, Danmark – Skanderborg gymnasium

- Hvorfor valgte jeg at tage på sprogudveksling i udlandet - hvad ville jeg gerne opnå?

Jeg valgte at tage på udveksling til Spanien, da jeg syntes det lød som en enestående chance for at opleve et andet land helt tæt på, og virkelig mærke den anden kultur, samtidig med at forbedre mig sprogligt. Jeg havde ikke en forventning om at komme hjem og tale flydende spansk, men at få en bedre fornemmelse af sproget, og få det tættere på mig selv.

- Hvad har jeg lært, og hvad overraskede mig?

Jeg har lært utroligt meget om kulturen, og er kommet langt tættere på den, end hvad jeg før har oplevet på rejser til Spanien. Udover det har jeg helt klart fået en bedre fornemmelse af sproget. Jeg kan mærke, at det kommer hurtigere til mig når jeg selv snakker, og det er klart nemmere at forstå. Måden at være sammen med sine venner i Spanien overraskede mig. I modsætning til Danmark er man ikke sammen i hjemmene, men man mødes i stedet i byen. Man har altså ikke på samme måde et indblik i hinandens hjem og liv i hjemmet.

- Hvad har været en særlig god oplevelse?

Der har været så mange gode oplevelser! Vores vandreture med en af de spanske forældre var helt fantastiske og helt ubeskrivelige. De var så vilde og smukke, og vi havde det så sjovt på turene.

Tre billeder fra mit Erasmus+ ophold



Finansieret af
Den Europæiske Union

